

שירת הסטיקר של אנקורי

רגע לפני הבחירות לכנסת תלמידי התיכון החליטו לכתוב סלוגנים הומוריסטיים למפלגות הבולטות • מה'בני ברק' שהפכה לרמת אביב, דרך האופציה היחידה של 'האשכנזים החנונים' ועד 'סופר נני' החדשה של ישראל

ישי פורת

ישראל מהכה לסלוגן: לקראת יום הבחירות בשבוע הבא בחר בית הספר אנקורי בעיר לעורך ריון פוליטי באמצעות ביקורת תקשורתית והכריז על תחרות סלוגנים למפלגות המועמדות לכנסת.

במהלך התחרות התבקשו התלמידים להציע סלוגנים למפלגות השונות לקראת הבחירות ובניגוד למצופה חלק נכבד מהסלוגנים שהוצעו ונבחרו על ידי התלמידים לא קידמו את המועמדים והמפלגות, אלא התייחסו בציניות להבטחות ולמצעים השונים. רובם המכריע של הסלוגנים שהוצעו אף הביעו ביקורת נוקבת על מצעי המפלגות.

בר ירון חריר, מנהל קמפוס אנקורי ירושלים: "חשוב לזכור שמדובר בנוער לפני גיוס, ובאנקורי אנחנו מרגישים מחויבים להתייחס למה שהם אומרים לנו כאן, כמו בכל נושא אחר. אז גם אם לא תמיד נעים לשמוע, ועלול להישמע 'לא חינוכי' או אפילו אנטגוניסטי להצגת עמדות על דרך השלילה, יש כאן אמירה אותנטית וביקורתית הראויה להתייחסות. יש כאן נוער מודע, ביקורתי ומאוכזב.

"הריון בקמפיינים וב'מאחורי הקלעים' של המפלגות והמועמדים מצייד אותם במשקפיים נוספים לכתיבת המצב".

"יש עתיד - לבעלי דרכון זר"

היוצרת: יעל עובדיה, תלמידת כיתה י"א

הרעיון שמאחורי: "הסלוגן שבחרתי מסמל את הניתוק של המפלגה ממעמד הביניים שהם מתיימרים לייצג. הרבה אזרחים לא רואים את העתיד שלהם כאן בארץ בגלל המצב ויש מרוץ להשיג דרכון זר, כדי להבטיח את האפשרות לעבור לחו"ל".



"ש"ס - כי בני ברק היא רמת אביב החדשה"

היוצרת: תמר בלור, תלמידת כיתה י"ב הרעיון שמאחורי: "הסלוגן שהצעתי הוא כמובן לא הצעה רצינית אלא מביעה ציניות של ראשי המפלגה שפונים לאותם שקופים וחסרי הון כשלמעשה הם מרוויחים עשרות אלפי שקלים בחודש ויכולים לרכוש דירה ברמת אביב ללא בעיה".



"יהדות התורה - לא מתנצלים, אוהבים את אלוקים"

היוצרת: מישאל למברג, תלמידת כיתה י"ב הרעיון שמאחורי: "כדומה לבית היהודי שמנסה לעצמו את הציונות



ואהבת הארץ, המפלגות הרתיות משייכות את הדת אליהם והם גאים בה ולא מתנצלים על כך. זה מה שמסמל לדעתי את המפלגה ואת מה שהיא מייצגת".

"הליכוד - הסופר נני של ישראל"

היוצרת: תהילה מאירס, תלמידת כיתה י"ב

הרעיון שמאחורי: "הסופר נני זה שיי לזב של שני מושגים שמאוד מזוהים עם נתניהו כמערכת הבחירות הנוכחית.



בתחילת מערכת הבחירות הליכוד הציגו את נתניהו כ'סופר טנקר' של בעיית הריור ולאחרונה הציגו אותו כבייביסטר שעושה סדר בין ראשי המפלגות. סופר נני זה שילוב משעשע לדעתי לכך שהם מנסים להציג אותו כגיבור על שיכול לפתור הכל אך בפועל המדינה כבלאגן אחרי שש שנות שלטון שלו".

"מרצ - כי נדאג לבעל את ה'פ' הסופית. סופ סופו"

היוצרת: אסתר ברסקי, תלמידת כיתה י"א

הרעיון שמאחורי: "זה פשוט קצת מוזר שמרצ כותבים 'צ' רגילה ולא 'ץ' סופית,



אולי זה מרמז שאין למפלגה סוף הסלוגן שהצעתי הוא חסר כל משמעות אידאולוגית ועניינית - בריוק כמו כל המפלגות שרק מציעות בבחירות הצעות ריקות מתוכן ושוכחות את ההבטחות שלהן מיד אחר כך".